

Wij zijn er nog.

43.383 mensen die recht hebben op de hele waarheid.

114.526 jongeren die een verloren jeugd willen omzetten in een kansrijke toekomst.

3.058 kinderen die met trauma's moeten leven door uit huis plaatsingen.

6.293 ex-partners die door alle stress zijn gescheiden.

Duizenden naar het buitenland gevluchte Nederlanders die weer willen leven zonder angst.

Honderden nabestaanden die geliefden moeten missen die er niet meer zijn.

Een onbekend aantal mensen die nog niet zijn erkend.

Wij zijn gedupeerden van ongekend onrecht van het toeslagenschandaal.*

Nog iedere dag leven we met de gevolgen van het handelen van het ministerie van Financiën.

Hun hersteloperatie is gebouwd op wantrouwen terwijl juist dát onze levens heeft verwoest. Nu zijn er wéér losse ideeën, zonder dat het échte probleem wordt opgelost. Terwijl velen zeggen: doe het niet, dat maakt de chaos nóg weer erger.

Na vijf jaar zeggen wij: genoeg is genoeg.

Degene die onze ellende veroorzaakt kan niet óók verantwoordelijk zijn voor ons herstel.

Vandaag is het tijd voor leiderschap dat luistert. Bescherm wat werkt voor echt herstel en geef ons dat vertrouwen.

Dan kunnen wij de overheid weer gaan vertrouwen.

Met volle overtuiging gunnen wij alle gedupeerde gezinnen een rechtvaardige afwikkeling.